

SAMIR

Al om acht uur in de morgen staat Samir langs de kant van de weg te wachten op de schooltaxi. Samir heeft het Syndroom van Down. Hij is maar wat blij dat hij net als de andere kinderen uit het dorp naar school mag. Samir stapt snel in de taxi. Er zitten ook al een stel kleuters uit een dorpje in de buurt in de auto. Zijn juf rijdt ook mee. Allemaal gaan ze naar De Woestijnroos. Samir gaat naar het dagverblijf en de kleintjes naar de kleuterschool. De kinderen leren op deze wijze met én van elkaar.

Samir heeft tot z'n tiende jaar thuisgezeten. De laatste jaren waren niet makkelijk voor hem en zijn familie. Hij werd van het thuiszitten erg ondeugend! Op De Woestijnroos heeft hij in een jaar tijd al veel geleerd. Niemand had hem ooit verteld over vormen, kleuren én begrippen zoals 'groot en klein'. Tot ieders verbazing kan hij zelfs al tot vijf tellen en wat woordjes lezen en schrijven. Wat zijn ze thuis trots op hem! En nu hij zo druk is met leren, vergeet hij ondeugend te zijn.

In een andere groep zitten kinderen die nooit leren lezen en schrijven. Het is gewoon te moeilijk. De juffen doen met hen spelletjes om beter te leren communiceren en bewegen. Zelfredzaamheid is daarbij een belangrijk doel. De kleutergroep op De Woestijnroos leert van alles ter voorbereiding op de gewone school. Ze mogen zelf werkjes maken en worden gestimuleerd om zelfstandig te werken.

Eén keer in de maand gaan de moeders ook mee met de schooltaxi. Dat vindt Samir ontzettend leuk. Hij kan dan laten zien wat hij allemaal leert. De juf vertelt dan ook wat zijn moeder kan doen om hem thuis ook verder te helpen.

Aan het eind van de schooldag gaan Samir en de kleuters weer in de schooltaxi naar huis. De 'busjuf' vraagt wat ze die dag hebben geleerd. Samir en de kleuters hebben samen hun verhaal over cijfers, letters, kleuren en de speeltuin. Samir komt moe thuis. Toch gaat hij zijn grote broer nog even helpen met het snijden van klaver voor de dieren.

STEUN DE WOESTIJNROOS

Met uw steun kunnen kinderen als Samir weer naar school. Uw financiële hulp is daarom meer dan welkom! Mogen we op u rekenen?

CONTACT

Stichting "De Woestijnroos"
Dotterbloemstraat 21
3333 GP Zwijndrecht
Tel.: 078-6129733

Giften:
Bank: NL81 RABO 0117 452 890
T.n.v. Stichting De Woestijnroos te
Zwijndrecht

K.v.k.-nummer: 24386296
Stichting De Woestijnroos is opgenomen in het ANBI-register op de website van de Belastingdienst en heeft als fiscaalnummer: 815379900.

Website: www.woestijnroos.info

Email: info@woestijnroos.info

LAAT DE
WOESTIJN
WEER
BLOEIEN

de woestijnroos



VERSTANDELIJK EN LICHAAMELIJK GEHANDICAPTEN IN EGYPTE

Er zijn veel gehandicapte kinderen in Egypte. Meer dan drie procent van de bevolking is er verstandelijk of lichamelijk gehandicapt. Dit komt onder andere doordat er veel binnen families wordt getrouwd.

In Egypte hebben gehandicapte kinderen vaak een weinig benijdenswaardige positie. Ze worden veracht en weggehouden uit de samenleving. Meestal volgen deze kinderen niet of nauwelijks onderwijs. Vanwege hun beperking is het onmogelijk om regulier onderwijs te volgen. Aangezien het in grote delen van Egypte ontbreekt aan speciaal onderwijs komen deze kinderen thuis te zitten. Het gevolg is dat ze niet in staat zijn een zelfstandig bestaan op te bouwen met een bijbehorend inkomen voor zichzelf en hun familie. In een arm land als Egypte is dit van levensbelang!



DE WOESTIJNROOS

De Woestijnroos ligt in de oase El-Fayoum, zo'n honderd kilometer ten zuiden van Cairo. Dit is plattelandsgebied, arm en primitief.

De Woestijnroos is allereerst een centrum waar gehandicapte kinderen worden opgevangen en onderwijs naar hun mogelijkheden krijgen. Sinds een paar jaar heeft het centrum ook een klein kleuterschooltje. Het samenspel tussen de kleuters en de gehandicapte kinderen bevordert de integratie van gehandicapte kinderen in de Egyptische maatschappij.

Het project draagt de naam "De Woestijnroos". Het is ons doel om kinderen mét of zonder een beperking tot bloei te brengen. Deze bloei is ook van invloed op hun directe families en de rest van de gemeenschap. Daarom is er vanuit het centrum ook aandacht voor dorpsontwikkeling.

DE MEDEWERKERS VAN DE WOESTIJNROOS

In 2004 is De Woestijnroos ontstaan op initiatief van de Nederlandse Caroline Kleinjan en haar Egyptische echtgenoot Youssef Fawzy. Caroline heeft jarenlang ervaring in het gehandicaptenwerk

HET CENTRUM

Het centrum bestaat uit een aantal lokalen, een grote zaal, een werkplaats voor handvaardigheid, een keuken en een speeltuin. Daar omheen bevinden zich landerijen en een voetbalveld. Het land rondom het centrum wordt gebruikt voor landbouw en veehouderij. Afhankelijk van de mogelijkheden van het kind worden alledaagse vaardigheden aangeleerd. Tevens krijgen de ouders ondersteuning om met hun kind om te gaan. Op het land of in de keuken kunnen de kinderen leren werken, zodat ze in hun thuissituatie hun steentje kunnen bijdragen. Kinderen die de mogelijkheid hebben om te leren lezen, rekenen of schrijven krijgen dit onderwijs aangeboden. Al het onderwijs is maatwerk en gericht op de mogelijkheden van het kind!

in Cairo. Caroline en Youssef worden bijgestaan door verschillende gemotiveerde Egyptische medewerkers, die zichzelf hebben opgeleid.

