

Men noemt Zijn Naam **Wonderlijk**. Zo is Hij.

Men noemt Zijn Naam **Raadsman**. Hij kan wijze plannen

bedenken tot verlossing, bij Hem is alle wijsheid te vinden.

Men noemt Zijn Naam **Sterke God, Eeuwige Vader**. Hij is zonder begin en einde, voor altijd God.

Men noemt Zijn Naam **Vredevorst**. Hij is gekomen om vrede te brengen tussen God en mens.

Zijn Naam is **Jezus**, want Hij zal Zijn volk zalig maken.

**Immanuël**. God met ons.

2020

Op De Woestijnroos zaten de kinderen de helft van het jaar thuis. Net als alle kinderen op de wereld...

En toch... hoe moeilijk soms ook om te geloven... God was en is erbij!

Na alle verdriet was het zó fijn om weer terug te gaan naar school! In vertrouwen dat Hij bij ons is, zijn we het schooljaar begonnen. In geloof dat Hij de Raadsman is, konden we beslissingen nemen.

In de wetenschap dat Hij de Sterke God en Eeuwige Vader is, mochten we verder gaan met het werk. Met de Vredevorst aan onze zijde mogen we iedere dag in vrede en vreugde leven. Voor ons hier op De Woestijnroos en voor u en jullie allen op de plaats die een ieder gegeven is om te wonen, werken en leven.

Met kerst gedenken en vieren we dat de Here Jezus is geboren en ook in 2021 mogen we weten dat God bij ons is. IMMANUËL.

Mede namens het bestuur van Stichting De Woestijnroos wensen wij u gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Caroline & Youssef

