

Contact

Stichting De Woestijnroos

Dotterbloemstraat 21

3333 GP Zwijndrecht

Tel.: 078-6129733

Website: woestijnroos.info

Email: info@woestijnroos.info



GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2023



Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei:

Ik ben het Licht der wereld;

wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen,

maar zal het licht van het leven hebben.

(Johannes 8:12)

In het begin van de Bijbel wordt geschreven over de schepping van deze wereld. De wereld was leeg en donker. God zei: "Laat er licht zijn" en er was licht!

In het Nieuwe Testament gaat het opnieuw over Licht. Na de geboorte van de Here Jezus, zegt Simoon over Hem dat Hij het Licht der wereld is. De komst van de Here Jezus betekent het begin van een nieuwe wereld. Hij is het reddingsplan waar God al eeuwen mee bezig was. God laat deze wereld niet zoals ze geworden is door mensen. Hij houdt van de mensen en wil dat ze in het Licht leven.

Op De Woestijnroos zien we iedere dag kinderen. Ze spelen, maken ruzie, helpen elkaar, lachen en werken. Soms zien we een kind waarvan we zeggen "die is precies zijn vader!". Wanneer we dat zeggen, kan dat alleen doordat we die vader ook kennen, bijvoorbeeld omdat het onze buurman, een chauffeur of de groenteman is...

Gods kinderen laten zien Wie hun Vader is. Door onze houding, door onze daden en woorden mogen we laten zien Wie God is en wat Hij voor ons betekent. In deze donkere wereld mogen wij licht zijn.

We bidden dat we met elkaar tijdens de feestdagen en in het nieuwe jaar 2023 het licht in de wereld mogen verspreiden.

Youssef & Caroline en het bestuur van stichting De Woestijnroos

